



In de buurt van de Kleine Cirkel, achter taverne d'n Ouwe Brandtoren is een plek waar wij, keimennekes, ons helemaal thuis voelen. Al een aantal jaren wonen we er samen met onze familie met veel plezier in het keimennekesbos.



Als je zin hebt mag je gerust een kijkje komen nemen in ons bos. Je kunt er van alles doen en beleven.



Bij de waterdraak kun je met water en zand spelen.

Op de touwbaan kun je klimmen en klauteren en met de planken mag je gewoon zelf je eigen huis bouwen.



Op het keimennekespad kun je allerlei spelletjes doen, zoals: keien stapelen, keien schuiven, keien werpen, keien mikken.

Maar je kunt er ook gewoon lekker genieten van de mooie omgeving of wandelen over de



speciale keienpaadjes.

